

Ραδιοφωνική εκπομπή Γυμνασίου Αγλαντζιάς

Όταν η εφηβεία συναντά τη μουσική

Εισαγωγή εκπομπής: Ακούγεται: Rossini, William Tell Overture, Final

Παρουσιάστριες 1 και 2 (Μαρία Νικολαΐδου, Γεωργία Αντωνίου):

- Έφηβοι όλης της Ευρώπης, ακροατές του Ευρωπαϊκού ραδιοφώνου γεια και χαρά.
- Έλα κόψε κάτι. Αρκέσου στους έφηβους της Ελλάδας και της Κύπρου.
- Γιατί καλέ;
- Ελληνικά μιλάμε ρε συ...Κινέζικα θα ακούγονται για τους Λιθουανούς, τους Βέλγους, τους Ιταλούς και άλλους Ευρωπαίους.
- Σωστά, σωστά. Το ξαναπάμε από την αρχή... Έφηβοι της Ελλάδας και της Κύπρου...
- Στοπ , στοπ, στοπ...
- Τι έπαθες πάλι;
- Σαν έναρξη προεκλογικής ομιλίας ακούγεται. Χάλια, χάλια.
- Και πώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας; Πώς θα πούμε στους ακροατές ότι ξεκινά η πρώτη εκπομπή του Γυμνασίου Αγλαντζιάς; Πώς θα μάθουν ότι πρόκειται για μια εκπομπή που έχει τίτλο «Όταν η εφηβεία συναντά τη μουσική»; Πώς...
- Ας' το, άς' το. Τα είπες ήδη όλα.

Ακούγεται το τραγούδι «Ήταν ανάγκη» του Αλκίνοου Ιωαννίδη.

Παρουσιάστριες 3 και 4 (Κωνσταντίνα Χριστοφόρου, Ναταλία Λουκά):

- Τα γόνατά σου κάνουν χρίτσι, χρίτσι;
- Νιώθεις πώς μεγάλωσες;
- Νιώθεις πως η εφηβεία τελείωσε για σένα;
- Ναι; Τότε τι κάνεις εδώ;
- Κλείσε το ραδιόφωνο και γρήγορα στο κρεβατάκι σου
- Τη θερμοφόρα μην ξεχάσεις.
- Και τώρα η εκπομπή «Όταν η εφηβεία συναντά τη μουσική»
- Αυστηρώς κατάλληλη μόνο για έφηβους.
- Για έφηβους;
- Ναι, μέχρι 99 χρόνων.

1. Τερατάκια τσέπης

Παρουσιάστρια 4: Το μουσικό μας ταξίδι στον κόσμο της εφηβείας έχει ήδη αρχίσει. Είμαι η Κωνσταντίνα και μόλις ακούσαμε τον έναν και μοναδικό Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Με ένα χιουμοριστικό τρόπο μας παρουσιάζει τις δυσκολίες, τις εκρήξεις, τα προβλήματα του επαναστατημένου έφηβου μέχρι την ενηλικίωσή του. Είναι ένα διαχρονικό τραγούδι που παρόλο που γράφτηκε το 2001, όλοι και ιδιαίτερα εμείς οι έφηβοι, ξετρελαινόμαστε να το ακούμε. Αποτελεί ιδιαίτερο τραγούδι για μας αφού μας χάρισε το όνομα της ραδιοφωνικής μας ομάδας. Ραδιοτερατάκια τσέπης on air, λοιπόν, με νονό τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

2. Μάνα

Παρουσιάστριες 5 και 6 (Λουκιανή Δημητρίου, Κυριακή Δημητρίου):

- Είμαστε το δίδυμο Λουκιανή και Κυριακή Δημητρίου.
- Ακολουθεί ένα τραγούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα αφιερωμένο στη μάνα από το παιδί της που έχει μεγαλώσει και μπορεί πια να ζήσει μόνο του με τις δικές του δυνάμεις.
- Μαμά, έκανες σωστά αυτό που έπρεπε να κάνεις.
- Ήσουν γερό και δυνατό τόξο.
- Μην ανησυχείς. Τώρα, άσε το βέλος να πετάξει μόνο του στον στόχο.
- Μεγάλωσα μαμά, άσε με να μάθω ακόμα και μέσα από τα λάθη μου.

3. Wonderwall

Παρουσιάστρια 7 (Νεφέλη Θεοχαρίδου): Σας χαιρετώ κι εγώ με τη σειρά μου. Είμαι η Νεφέλη και τώρα θα ακούσετε από το συγκρότημα Oasis το τραγούδι Wonderwall. Ένα τραγούδι για την εφηβική αγάπη αλλά και για το φόβο της απόρριψης. Θα μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί ως μια επιστολή προς τον ίδιο τον στιχουργό σ' έναν μελλοντικό χρόνο. Γιατί γνωρίζει ότι όλοι οι παρόντες πόνοι οδηγούν σε μία καλύτερη ζωή. Η λέξη wonderwall είναι ό,τι σε κάνει χαρούμενο και στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο το οποίο θα σε «σώσει» από τον ίδιο σου τον εαυτό.

4. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον

Παρουσιάστρια 2: Γεια σας. Είμαι η Γεωργία, μια ανήσυχη έφηβη. Συνεχώς ακούμε την ίδια φράση «Εσείς οι νέοι είστε το μέλλον του κόσμου» .Το μέλλον, το μέλλον, το μέλλον. Ποιος καθορίζει τελικά αυτό το μέλλον που όλοι καρτερούμε; Γιατί περιμένουμε μια στιγμή που θα έρθει το μέλλον και θα μας λύσει όλα τα προβλήματα; Γιατί κατηγορούμε τα λάθη του παρελθόντος; Εμείς, ποιο από τα δύο μπορούμε να αλλάξουμε; Το παρελθόν σίγουρα όχι, το μέλλον ακόμη το περιμένουμε...και τώρα ζούμε στο παρόν. Ζούμε το παρόν. Τώρα είναι η ώρα να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να διαμορφώσουμε το μέλλον. Γι' αυτό κι εμείς γυρίζουμε τις πλάτες μας στο μέλλον με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.

5. Fall away

Παρουσιάστριες 1 και 4:

- Γεια σας είμαι η Μαρία.
- Είμαι η Ναταλία και ακολουθεί το τραγούδι «Fall away» των Twenty One Pilots.
- Ας μπούμε στη σκέψη του Tyler Joseph, τραγουδιστή και στιχουργού του συγκροτήματος.
- Το τραγούδι είναι γεμάτο αλληγορίες, μεταφορές και βαθύτερα νοήματα.
- Όποιος το ακούει καταλαβαίνει τη μάχη στο μυαλό του ίδιου του τραγουδιστή.
- Δεν είναι ικανοποιημένος με τον εαυτό του και ο φόβος του να χάσει τον έλεγχο των πράξεών του αλλά και του ίδιου του εαυτού, τον τρελαίνει.
- Προσπαθεί να ξεφύγει από τύψεις, συναισθήματα και προβληματισμούς που φέρνουν το 'σκοτάδι' στη ζωή του.
- Πολλοί έφηβοι νιώθουν το ίδιο, να πνίγονται μέσα στο θολό τοπίο του μυαλού τους.
- Το τραγούδι, λοιπόν, εκφράζει ξεκάθαρα τους βασανιστικούς εφηβικούς προβληματισμούς.
- Υπάρχει βοήθεια για όποιον την χρειάζεται.
- Απλά μιλήστε.

6. Τι είναι αλήθεια;

Παρουσιαστής 8 (Στυλιανός Κυπριανού): Γεια σας, είμαι ο Στυλιανός. Στον φετινό διαγωνισμό «Κάν' το ν' ακουστεί 2017» ξεχώρισε το τραγούδι «Τι είναι αλήθεια» του Κολλεγίου Τέρρα Σάντα της Λευκωσίας. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που άξιζε την πρώτη θέση γιατί τα είχε όλα. Πολύ δυνατό στίχο και πανέμορφη μουσική. Οι νέοι ψάχνουν την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια και τι ψέμα; Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο, οι εφημερίδες βομβαρδίζουν τη ζωή μας με εικόνες σαν στοιχειά. Όποιος έχει γνώση μπορεί να έχει και κρίση. Αυτό είναι το μοναδικό μας όπλο απέναντι στο ψέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

7. Human

Παρουσιάστριες 1 και 4:

- Είναι γεγονός ότι οι έφηβοι τείνουν να κλείνονται στον εαυτό τους φράζοντας κάθε κανάλι επικοινωνίας με τους γύρω τους.
- Θεωρούν ότι κανένας δεν είναι ικανός να δώσει λύση στα προβλήματά τους ή έστω να τα κατανοήσει.
- Ο Rag'n'bone man με το τραγούδι "Human" που ακολουθεί στέλνει μηνύματα αισιοδοξίας, ότι ακόμα και στις μεγαλύτερές μας δυσκολίες υπάρχει κάποιος που θα βοηθήσει.
- Οι έφηβοι δεν έχουν την δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες όλων, της κοινωνίας, των γονιών, του σχολείου.
- Το μόνο που χρειάζεται λοιπόν, είναι να κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω και να δούμε τον κόσμο αλλά και τον εαυτό μας από μια διαφορετική οπτική γωνία.

8. Fight song

Παρουσιάστρια 5: Ακολουθεί το Fight song, το τραγούδι της εφηβικής μάχης, της σύγκρουσης με τον εαυτό σου και τους γύρω σου. Μπορεί να νιώθεις πως δεν έχεις τόση δύναμη. Θυμήσου όμως, όπως ένα μικρό καράβι στον ωκεανό μπορεί να προκαλέσει μεγάλα κύματα, όπως μια λέξη μόνο, έχει τη δύναμη να κάνει μια καρδιά να ανοίξει, όπως ένα σπύρτο μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια έκρηξη, έτσι κι εσύ, που ίσως νιώθεις αδύναμος, μπορείς με επιμονή να νικήσεις τους φόβους σου. Τώρα είναι η δική σου σειρά. Η δική σου μάχη. Μη φοβάσαι. Πάλεψε. Θα είσαι ο νικητής.

9. Scars to your beautiful

Παρουσιάστρια 6: Ένα τραγούδι της Αλέσια Κάρα με βαθύ νόημα. Εκφράζει μια θετικότητα και ταυτόχρονα την έλλειψη σιγουριάς για τον εαυτό μας. Στα κορίτσια η χαμηλή αυτοεικόνα είναι πιο συχνό φαινόμενο. Πιστεύουν πως περνούν απαρατήρητες, πως δεν τους δίνουν τη σημασία που χρειάζονται. Τα λόγια του κόσμου τις εμποδίζει να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Τι απάντηση δίνει το τραγούδι σε όλες αυτές τις απογοητεύσεις; Υπάρχει ελπίδα, ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι. Όταν στηρίζεσαι στον εαυτό σου και δεν επηρεάζεσαι από τα αρνητικά σχόλια. Μείνε ο εαυτός σου και όπου χρειάζεται καν' τον καλύτερο.

10. Έφηβα γεράκια

Παρουσιάστριες 1 και 4:

- Και τώρα ο καταπληκτικός Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
- Ένας αιώνιος έφηβος, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό.
- Στο τραγούδι που ακολουθεί παρουσιάζει τους έφηβους ως γεράκια. Αλήθεια... Πολύ ιδιαίτερος χαρακτηρισμός για το αδέσμευτο πνεύμα των νέων και την ελευθερία τους.
- Ποια ελευθερία όμως; Την ελευθερία που αναζητούν οι έφηβοι χωρίς φραγμούς, χωρίς αναστολές.
- Είναι όντως μια πάρα πολύ δύσκολη και κρίσιμη περίοδος η εφηβεία.
- Οι έφηβοι προσπαθούν να προσανατολιστούν, να βρουν τον εαυτό τους .
- Πολλές φορές, όμως, δεν παίρνουν τη ζωή στα σοβαρά, βλέπουμε ότι προχωρούν στη ζωή όπως αυτοί πιστεύουν και θέλουν.
- Περπατάνε στα τυφλά, ενεργώντας με το υποσυνείδητο και τον παρορμητισμό της εφηβείας, ακόμα και στον έρωτα απογοητεύονται και ματώνουν.
- Αχ συνέφηβοί μου , υπομονή... εφηβεία είναι θα περάσει και μετά θα κλαίμε.

11. Wake me up

Παρουσιάστρια 9 (Αιμιλία Δρόσου): Φίλοι ακροατές του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου, είμαι η Αιμιλία και ακολουθεί το “Wake me up” από τον Avicii. Οι έφηβοι ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους. Βρίσκονται στο σκοτάδι και παλεύουν να βρουν το φως, την ταυτότητά τους. Το επαναστατικό τους πνεύμα τους ωθεί διαρκώς σε νέες αναζητήσεις. Στα μάτια τους απεικονίζεται η λαχτάρα τους για ζωή. Έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και δρουν αγνοώντας τον κίνδυνο. Είναι ονειροπόλοι και οραματιστές. Η κοινωνία και οι γονείς θα πρέπει να στηρίζουν τους στόχους των νέων, που τώρα ανοίγουν τα φτερά τους και ετοιμάζονται να πετάξουν. Είναι ανάγκη να τους συμπαρασταθούν σε όλο αυτό το κρίσιμο στάδιο της ζωής τους. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να κρατήσουμε τη σπίθα της νεότητας ζωντανή για πάντα μέσα μας. Έτσι ο κόσμος θα έχει περισσότερες αγνές καρδιές και θα γεμίσει αγάπη.

12. Teenagers

Παρουσιάστρια 10 (Μάγια Σφάλτου): Το μουσικό μας ταξίδι στον κόσμο της εφηβείας κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Είμαι η Μάγια και κλείνουμε την εκπομπή μας με το τραγούδι «Teenagers» των My Chemical Romance. Μας θυμίζει πως οι έφηβοι έχουν όνειρα. Όμως όσο μεγαλώνουμε, ποια από αυτά αλήθεια πραγματοποιούνται; Οι έφηβοι που μπορεί να μην ταιριάζουν με τη μάζα; Θέλουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Η κοινωνία τους αφήνει; Θέλει να τους αλλάξει. Θέλει να τους ωριμάσει με τον κώδικά της, να τους ξεσκίσει, να τους κουρελιάσει τις ιδέες, να τους κάνει ένα με τους υπόλοιπους. Όμως όλοι είμαστε διαφορετικοί, σωστά; Είμαστε έφηβοι και μεγαλώνουμε με διαφορετικά “θέλω” και “μπορώ”. Για αυτό ζήστε, όπως το λέει η καρδιά σας, μιλήστε, φωνάξτε.

Επίλογος εκπομπής

Παρουσιάστριες 1 και 4:

- Εδώ αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της.
- Τίτλοι τέλους και για τα μαθήματα.
- Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι μας και παίρνουμε δυνάμεις για τα καινούργια που έρχονται.

Ακούγεται από το ραδιόφωνο το τραγούδι «Κρουαζιέρα» του Βαγγέλη Γερμανού.

- Κρουαζιέρα θα σε πάω, γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω.
- Όπως καταλάβατε το απολαμβάνουμε στο τετράγωνο.
- Κάτι μάθαμε από τα Μαθηματικά ε;
- Ας σοβαρευτούμε και λίγο.

Ακούγεται μουσικό χαλί το τραγούδι «Τα μαθητικά τα χρόνια» του Νίκου Καρβέλα.

- Το γυμνάσιο έχει τελειώσει για εμάς, μεγαλώσαμε, ωριμάσαμε.
- Σίγουρα όμως θα παραμείνει στη μνήμη μας ως μια από τις πιο ξέγνοιαστες περιόδους της ζωής μας.
- Όχι πάντα, υπήρχε και το άγχος, το διάβασμα, τα διαγωνίσματα, το πρωινό ξύπνημα...
- Τα περάσαμε κι αυτά. Εμείς όμως κρατάμε τις αξέχαστες εμπειρίες, τις φιλίες, τις τρέλες μας.
- Τους έρωτες...
- Ωραίο ταξίδι που όμως θα συνεχιστεί σε άλλες θάλασσες.
- Αλήθεια ποιους αποχαιρετούμε και προσφέρουμε σήμερα την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μας;
- Τους ανθρώπους τους οποίους πάντα κάνουμε το λάθος να θυμόμαστε τελευταίους.
- Αυτοί όμως οι άνθρωποι από την αρχή στάθηκαν δίπλα μας και έγιναν οι κύριοι εμπυχωτές και καθοδηγητές αυτού του μεγάλου ταξιδιού.
- Αγαπημένοι μας καθηγητές και γονείς. Σας ευχαριστούμε για τη δύναμη και το κουράγιο που μας δώσατε να τερματίσουμε με ασφάλεια αυτό τον αγώνα.
- Και για όλους εμάς φίλοι συμμαθητές και συμμαθήτριες ευχές αποχαιρετιστήριες και μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για τα επόμενά μας βήματα.
- Πετάξτε με τα δικά σας φτερά αλλά μην απομακρύνεστε από τον κόσμο.
- Οι άνθρωποι μας χρειάζονται. Η κοινωνία περιμένει το νέο πνεύμα και τα νιάτα μας να την κάνουν καλύτερη.
- Η πρόκληση είναι μπροστά μας.

Τέλος εκπομπής